

Van de redactie . . .

Tabernakel

Onze parochie heeft een samenwerkingsverband met de parochies van Beilen en Hoogeveen. Elk jaar vergaderen de redacties van de drie parochiebladen één keer samen. Hier worden de verschijningsdata van het nieuwe jaar afgesproken. En de thema's. De pastores kunnen zo hun artikelen in alle drie de bladen gelijktijdig publiceren.

Ook spreken we tegenwoordig af om in elk nummer een artikel op te nemen dat in alle drie de bladen verschijnt. Dit jaar schrijven we daarin over onze kerkgebouwen. Deze keer is Meppel aan de beurt en het moest gaan over ons tabernakel.

Het woord bestaat uit twee stukken. *Taber* betekent *hut* of *tent* en is verwant aan het Nederlandse *taveerne* (=herberg). *Nakel* is waarschijnlijk afkomstig van het Latijn voor *maaltijd*. Het klinkt als een armoedig en tijdelijk onderkomen voor voedsel. Wij hebben het tabernakel in de loop van de eeuwen steeds mooier gemaakt.

Toch schuilt er iets moois in die "armoedige" benaming. Het is een "eettent" die je mee kunt nemen. Het hoort bij een volk dat onderweg is. En de belangrijke dingen die je meeneemt geef je een duidelijke eigen plek als je ergens een tijdje verblijft.

Ook wij als christenen, als parochianen in Meppel in deze tijd, zijn een volk onderweg. We gaan en we komen. En we markeren onze belangrijke symbolen met een mooie bewaarplaats. Verderop in dit nummer kunt u lezen over de geschiedenis van ons tabernakel in Meppel.

Er staan weer veel andere leeswaardige zaken in dit nummer. Ik wens u veel leesplezier met de wetenswaardigheden in dit nummer. Zo kunnen we als parochianen onderweg alles volgen en meebeleven.

Namens de redactie,

Hannie Hofland

Van de pastores . . .

Een nieuwe uitdaging

Terug van vakantie. Eindelijk tijd gehad om het rustig aan te doen! Maar zelfs tijdens de vakantie is het rustig aan doen moeilijk. We willen immers zo snel mogelijk op onze vakantiebestemming zijn.

We weten van te voren niet of we wel veilig de bestemming bereiken of een veilige thuiskomst en we weten niet wat we onderweg tegenkomen en toch durven we het aan om op weg te gaan.

Ook wij zijn samen onderweg. Onderweg om te blijven bouwen aan een wereld die anders kan en anders moet. We weten wel dat we moed en doorzettingsvermogen nodig hebben om samen onderweg te blijven. En om onderweg open en gastvrij te zijn naar de mensen die we tegenkomen.

Dus ook nu we terug zijn van vakantie blijven we onderweg om te bouwen aan ons geloof en aan Gods wereld. Hoe enthousiast zijn we voor ons geloof en voor onze kerkgemeenschap als geheel? Ondergaan we de verkondiging en de vieringen passief of worden we ‘opgepept’ en aangeblazen door de gloed van de Geest?

Onze kerk heeft nieuw elan, vuurkracht, geestdrift nodig. Ik daag u uit om met hernieuwd elan werk te maken van uw geloof, door de betekenis van de Bijbelse waarden in de praktijk van het dagelijkse leven te brengen: onderling respect, gemeenschapszin, vreedzaam en rechtvaardig handelen, toewijding aan God en aan elkaar.

Mede namens mijn collega, pastor D. Gies, daag ik u uit om met hernieuwd elan werk te maken van onze kerkgemeenschap, open, gastvrij en vol vertrouwen naar elkaar.

Pastor J. Okonek pr.



Kroniek . . .

Doopvieringen in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl) of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

Oktobermaand - Rozenkransmaand

Vanaf de maand oktober zal er op elke dinsdagavond om 19.00 uur de mogelijkheid zijn om samen de rozenkrans te bidden.

Carmi Wortelboer zal in gebed voorgaan.

In november zullen we evalueren of zij hiermee doorgaat.

Overigens is er elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur de mogelijkheid om te bidden, een kaarsje op te steken en/of even stil te worden in de kerk.

De dames van het Interparochieel Secretariaat zijn dan aanwezig. Omdat zij geen zicht hebben op de deur van de kerk is de deur op slot.

Als u even aanbelt doen zij graag de deur voor u open.

Elke dinsdagavond vanaf 2 oktober 19.00 uur – Rozenhoedje bidden

Van het bestuur . . .

Beste parochianen,

Het is al weer enige tijd geleden dat wij jullie op de hoogte hebben gebracht i.v.m. de fusiebesprekingen met de 3 parochies in ons samenwerkingsverband.

De eerste stap die gezet moet worden is het inzetten van een stuurgroep. Deze groep gaat over de hoofdlijnen en zet de lijnen uit voor de werkgroepen. De naam zegt het al ze sturen het fusieproces. De leden zijn voorgedragen vanuit de parochiebesturen.

Naast de stuurgroep zullen er t.z.t. werkgroepen worden geformeerd. Deze werkgroepen kunnen gaan over de onderwerpen: financiën, pastoraal, communicatie enz. enz. Wilt u hierover meer lezen dan verwijs ik graag naar de website van het Bisdom of rechtstreeks naar www.OverHoop.net. Onderstaand treft u een gezamenlijk verslag aan.

KWETSBAAR EN HOOPVOL.

De eerste fusiebesprekingen die er zijn geweest met de stuurgroep van de drie parochies Beilen, Meppel en Hoogeveen hebben duidelijk gemaakt dat er nog heel wat werk gedaan moet worden om de fusie gestroomlijnd te laten verlopen. De heer Herman Achterhoek, opbouwwerker van het bisdom, heeft toegezegd daar waar nodig, de stuurgroep te willen begeleiden en ondersteunen.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Bas Kloppenborg vice-voorzitter Beilen en Arie Schippers penningmeester Beilen, Harry Helmich vice-voorzitter Meppel en Iris Hofhuis secretaris Meppel, Ria Meinders vice-voorzitter Hoogeveen en Gerard Bruins penningmeester Hoogeveen, evenals de pastores Wellen, Okonek en Gies.

Er zal in eerste instantie duidelijkheid moeten komen over de financiële positie van de afzonderlijke parochies. Hoe staan de parochies er financieel voor. Welke verplichtingen is men aangegaan. Hoe zit het met geoordeelde fondsen en wat is de staat van onderhoud van de gebouwen. Allemaal vragen waar de penningmeesters gezamenlijk, met een onafhankelijk voorzitter, op korte termijn proberen uit te komen.

Ook meerdere andere vragen zullen beantwoord moeten worden zoals het waarborgen van de eigen identiteit van de verschillende parochies en een gezamenlijk parochieblad. Kortom veel werk voor de stuurgroep.

De uiteindelijke doelstelling van de fusie is dat we alles op pastoraal gebied samen zullen gaan doen, iets wat we nu eigenlijk vanuit het pastoraal team ook al doen. De lokale kerken zullen als zelfstandige locaties blijven bestaan, met locatieraden onder één algemeen parochiebestuur. Sluiting van één van de 3 kerken is nu beslist niet aan de orde.

De volgende vergadering van de stuurgroep staat gepland voor donderdag 20 september 2012 in Beilen. In november zullen de diverse parochiebesturen een gezamenlijke bezinningsmiddag/avond houden. Mocht zich tussentijds iets belangrijks voor doen dan zullen wij u daar zeker van op de hoogte brengen. Voor vragen kunt u altijd bij uw bestuur terecht.

Namens het Samenwerkingsverband
Beilen, Meppel en Hoogeveen.

Het Parochieblad

Om het parochieblad samen te stellen en te drukken kost behoorlijk wat uurtjes werk. Dit wordt nu door een viertal mensen gedaan. Als er echter iets tussenkomt dan geeft dat al gauw problemen.

We willen daarom vragen of er mensen zijn, die hierin mee willen werken. In eerste instantie is dit als invaller voor de huidige bezetting bv bij ziekte, vakantie enz. Over enige tijd kan dit ook zijn als opvolger van één van de huidige mensen.

Wie zou dit willen doen.

We zoeken mensen, die redelijk overweg kunnen met het programma Word.

Opgave graag bij de redactie.

André van Belkom

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u> <u>collecte</u>	<u>1^e</u>	<u>2^e</u>	<u>Bijzondere 2^e</u>
6/5	134,83	89,25	
13/5	62,06	52,67	
17/5	74,57		
19/5	84,97		
20/5	171,67	202,80	ned. missionarissen
25/5 huwelijk	60,72		
27/5	210,36	269,34	ned. missionarissen
31/5 uitvaart	51,45		
3/6	189,38	162,17	
10/6	94,94	78,32	
17/6	60,13	62,82	
23/6 uitvaart	324,42		kerkhof "Hesselingen"
24/6	97,83	75,87	
1/7	117,25	110,61	
8/7	63,39	65,26	
15/7	68,39	58,91	
22/7	84,55	82,72	
29/7	84,56	71,07	
5/8	85,57	60,60	
12/8	88,87	76,39	
19/8	71,30	55,87	
26/8	78,80	54,35	Missie Verkeersmiddelen
2/9	98,97	121,63	

De 1^e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2^e collecte is voor de opknopbeurt van het kerkhof en een urnenmuur, tenzij er een bijzondere collecte is zoals in de vastentijd.

Collectes komende periode:

16 en 23 september	Pax Christi
7 oktober	Wereldmissiedag voor jongeren
21 oktober	Wereldmissiedag
4 november	Kath.ver voor oecumene

Begraafplaats

Inmiddels is de urnenmuur gereed en de opknapbeurt van de begraafplaats bijna klaar. Het resultaat is geweldig, daar kunnen we allen trots op zijn. Dank aan alle vrijwilligers, die door hun werk en inzet een hoop geld hebben bespaard. Elders in het parochieblad kunt u daar meer over te lezen. Onderstaand een overzicht van de uitgaven en opbrengsten. Zoals u ziet komen we nog wel wat tekort.

Begraafplaats	Ontvangsten	Uitgaven
Collecten 2008	5.457,86	
Collecten 2009	4.044,05	
Collecten 2010	4.075,17	
Collecten 2011	5.031,70	
Collecten 2012 t/m augustus	1.458,31	
Giften parochianen	1.101,50	
Algemeen begraafplaats		
Kadasteropvraag		82,11
Bestrating begraafplaats		12.655,41
Aanleg elektra		3.392,78
Nieuwe sloten		273,43
Urnenuur		
Fundering urnenuur		2.249,10
Vergunning Gem. Meppel		576,00
Concordia stenen, cement, etc.		3.214,49
Betonnissen		5.569,20
Voorplaten nissen		3.815,14
Kaarsenblokhouders		303,45
Huur materiaal		378,32
Bestrating urnenuur		660,21
RVS frame		303,45
Overige materialen urnenuur		1.016,59
	<u>21.168,59</u>	<u>34.489,68</u>
Negatief saldo	<u>- 13.321,09</u>	

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Wereldmissiemaand oktober 2012: Senegal

Wereldmissiemaand oktober staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen. De Katholieke Kerk zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.

Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.

Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

Bijzondere vieringen en gebeurtenissen tot de adventstijd

De oktobermaand is traditioneel Mariamaand. We hebben er al vaak over geschreven. Dit jaar is er de gelegenheid om iedere dinsdagavond in deze maand om 19.00 uur in onze kerk de rozenkrans te bidden.

Zondag 21 oktober is het niet alleen Wereldmissiezondag, op deze dag wordt na de eucharistieviering om 11.30 uur de urnenmuur op begraafplaats Hesselingen ingezegend. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Vrijdag 2 november is het Allerzielen. 's Morgens om 09.00 uur is er een schoolviering in de kerk. 's Avonds om 19.00 uur is er de

Allerzienviering onder leiding van pastor Gies met medewerking van het gemengd koor.

Zondag 4 november ten slotte vieren we dat we al weer vijf jaar in onze ‘nieuwe kerk’ de vieringen verzorgen. Er worden al voorbereidingen getroffen voor een feestelijke viering, waarbij alle koren betrokken zijn onder leiding van drie voorgangers, pastor Okonek, pastor Gies en pastor Hoeymakers. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te feliciteren met het feit dat we al weer zolang een goed onderkomen hebben.

Namens de werkgroep Liturgie,
Hartelijke groeten en inspirerende vieringen gewenst.



Dirigent gemengd koor

In de afgelopen jaren heeft u mij al een aantal keer in actie gezien, maar dit jaar dirigeer voor het eerst alleen als dirigent in het gemengd koor. Daarom wil ik graag even wat meer vertellen over mezelf.

Vier jaar geleden ben ik in Meppel komen wonen. Ik ben toen lid geworden van het gemengd koor. Ik ben getrouwd met Nienke en ik heb drie kinderen: Sander (8 jaar), Jelle (7 jaar) en Fiene (3 jaar). Ik zing heel graag in het koor, maar ik had ook veel interesse in het dirigentschap. Daarom ben ik drie jaar geleden begonnen met de dirigentenopleiding en heb deze met succes

afgerond. Omdat Tera ging stoppen met koor ben ik gevraagd om het dirigentschap over te nemen.

Het gemengd koor is een enthousiast en gezellig koor, bestaande uit 20 leden. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. We repeteren op dinsdagavond van 19:45 t/m 22:00 uur.

Met vriendelijke groet, Jos Bouman

*Wanneer de ene deur dichtgaat, gaat de andere open.
Verwacht dat deze nieuwe deur nog grotere wonderen en
verrassingen onthult.
Voel jezelf groeien met elke ervaring.*

(Eileen Caddy)

Veel mensen ervaren deze tijd als een tijd van haast, drukte en individualisatie.

Heeft U dat ook?

Er verandert ook zo veel, zowel binnen als buiten de kerk.

En . . . hebt u dat nou ook wel eens, dat je je, ondanks veel aanloop, toch heel alleen kunt voelen?

Of . . . dat je soms behoefte hebt aan een goed gesprek? Maar dat je niet weet met wie?

Daarom zijn we vanuit de St. Stephanusparochie in februari 2009 met een gespreksgroep voor “vijftig- plussers” gestart.

Met de mensen die hier belangstelling voor hadden, kwamen we in de loop van het seizoen 5 keer bij elkaar. We hebben gepraat met elkaar over verschillende levensvragen.

We doen dit in een veilige omgeving, waar tijd en respect is voor ieders persoonlijke inbreng.

De gespreksgroep wordt begeleid door enkele leden van de wijk-contactpersonen onder supervisie van pastor Dorenda Gies.

Inmiddels zijn er 2 groepen. De eerste groep heeft nu 4 seizoenen gedraaid en de tweede groep 3 seizoenen. Beide groepen willen graag door.

De bijeenkomsten voor de maandagmiddaggroep in het seizoen 2012/2013 zijn:

15 oktober – 26 november – 14 januari – 25 februari en 15 april (afsluiting) in de benedenzaal van de R.K.Kerk van 14.30 uur – 16.30uur.

Vanaf 14.00 uur is de koffie/thee klaar.

De bijeenkomsten voor de dinsdagmorgengroep zijn:
16 oktober – 27 november – 15 januari – 26 februari en 16 april (afsluiting)
in de benedenzaal van de R.K.Kerk van 9.45 uur – 11.45 uur.
Vanaf 9.15 uur is de koffie/thee klaar.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust telefonisch contact op met
telefoonnummer : 0522- 253909 (Annemarie Pragt)

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon van de
parochie.

Namens de contactpersonen,
de “projectgroep 50 plus”.

(Her)nieuw(de) kennismaking met onze kerk/parochie

Op 14 Oktober na de viering organiseert de Werkgroep Contactpersonen
een kennismakingsochtend.

Dit doen we voor nieuw ingekomen parochianen om hen welkom te heten
en wegwijs te maken in onze parochie. Deze morgen is ook voor andere
belangstellende parochianen.

Misschien bent U, om welke reden dan ook, uitleg over hoe onze parochie
structureel in elkaar zit misgelopen en wilt U graag meer weten over onze
parochie en kerkgebouw.

U bent dan na de viering van harte welkom in het parochiezaaltje waar de
koffie klaar staat.

Pastor Gies, een bestuurslid en enkele contactdames zullen aanwezig zijn
om uitleg te geven en er zal over de geschiedenis van onze parochie verteld
worden. Daarna zal er een rondleiding door de kerk zijn met uitleg. Ook
zullen verschillende kerkattributen te bezichtigen zijn.

Nieuwe parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom op zondag
14 oktober na de viering.

Werkgroep Contactpersonen.

Inzegening Urnenmuur 21 oktober 2012

Vol trots kunnen wij u meedelen dat de urnenmuur op onze RK-begraafplaats Hesselingen gereed is.

Nadat er een lange periode ‘gespaard’ is via de tweede collecte tijdens de vieringen kon in de herfst van 2011 het startsein voor de realisatie van de urnenmuur gegeven worden door het parochiebestuur. In oktober 2011 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden om tot het ontwerp te komen. Al snel kon u een impressie van het geheel krijgen via de maquette in onze kerk.

Gelukkig waren er, net als met de verbouwing van onze kerk, weer vrijwilligers in onze parochiegemeenschap die de handen uit de mouwen staken om de urnenmuur te bouwen en het kerkhof er omheen aan te passen.

Zonder deze mensen en de kosten die zij bespaarden was de muur nu nog een droom. Deze vrijwilligers zijn eind april 2012 begonnen met de bouw van de muur en hebben in hun vrije tijd vele uren hard gewerkt zodat eind augustus de muur al klaar was. Bent u benieuwd hoe dat allemaal is gegaan en wie er onder andere hebben meegewerkt?

Kijk dan naar de foto impressie op onze website: www.rkkerkmeppel.nl

Inmiddels is ook de laatste hand gelegd aan de afwerking rondom de muur en tuinaanleg.

Op zondag 21 oktober zal de muur worden ingezegend. Om 10:00 uur zal er in onze kerk een viering zijn door J. Okonek en D. Gies.

Aansluitend zal om ongeveer 11:30 uur op de begraafplaats de muur ingezegend worden.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze inzegening aanwezig te zijn.

Wilt u meer informatie over onze begraafplaats dan kunt u contact opnemen met de beheerder: Jan Faber, 0522-241791 of via begraafplaats@rkkerkmeppel.nl

Begraafplaats tarieven voor de urnenmuur

Nu de urnenmuur klaar is kan ik u vertellen namens de penningmeester wat de tarieven zijn geworden voor de urnenmuur.

De prijs voor een nis in de urnenmuur is € 995.00 en dat is inclusief bijzetting en een blanco voorplaat. Deze voorplaat kan bewerkt worden met tekst en/of gravure. Uitstekende elementen zijn niet toegestaan. In de nis kunnen twee asbussen worden geplaatst. Indien er een tweede bijzetting plaats vindt, kost dat € 200.00. De genoemde prijzen zijn geldig tot 2014.

Voor meer informatie kunt u mij bellen of schrijven.

Jan Faber, tel 0522-241791 email: begraafplaatsrkkmeppel.nl

Wereldmissiedag van de kinderen - 7 oktober

Na de vakantie zijn de kinderen al weer druk aan het oefenen. Sterker nog, op 16 september toen het Christelijk Mannenkoor in onze kerk de viering

ondersteunde, zong ons kinderkoor in de Onze-Lieve-Vrouwe Visitatie kerk in Hoogeveen. Een foto daarvan kunt u vinden op de website.



Ons koor is wat kleiner geworden omdat de oudsten eruit zijn gegaan en één lid verhuisd is. Wij verwelkomen dus graag nieuwe kinderen.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van 7 oktober: **Wereldmissiedag van de kinderen.**

Samen met de kinderen gaan we zingen, bidden en praten over wat missie eigenlijk is. Na de viering krijgen de kinderen een krant mee om thuis te lezen. In die viering wordt er

gecollecteerd voor de mensen in Senegal net als op Missiezondag – 21 oktober.

Elders in dit parochieblad vindt u nog informatie over de

Wereldmissiemaand, waarbij de aandacht dit jaar uitgaat naar de mensen in Senegal. Wil je wat meer weten kijk dan eens op www.missiokids.nl

Onze kerken

Tabernakel van Meppel

Het huidige tabernakel van de St. Stephanusparochie is afkomstig uit de kerk aan de Grote Oever. Het was een geschenk van een parochiaan. Het tabernakel is een ontwerp van de Utrechtse kunstenaar Paul Huisman (1961). Het is vervaardigd in verzilverd koper. Het tabernakel is aan twee zijden te openen omdat het gebruikt kon worden tijdens de normale vieringen en in de dagkapel van de kerk aan de Grote Oever.



Bij het tabernakel horen een kroonlijst boven het tabernakel, de standaard voor de godslamp, kandelaren (6 stuks) en het kleine kruis dat op het tabernakel staat.

In de St. Stephanus kerk aan het Zuideinde was een ander tabernakel in gebruik. Het is meegenomen naar de volgende kerk en ook naar de huidige kerk. Het is echter niet meer in gebruik als tabernakel. Het staat nu in een kast onder de kruisjeswand, achter in de kerk.



Uitnodiging viering Allerzielen 2012



..

Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe sporen achter in een mensenleven. Na zo'n verlies is vaak nog dagelijks de pijn en het gemis te voelen.

In onze kerk staan wij elk jaar stil bij degenen die van ons zijn heengegaan. Door het hele jaar heen klinken de namen van onze dierbare overledenen in onze vieringen, opdat wij hen niet vergeten.

Met Allerzielen willen wij in kerk al die mensen gedenken, van wie wij sinds november 2011 vanuit onze gemeenschap

afscheid hebben genomen. Hun namen worden in de viering genoemd en er wordt een lichtje voor hen ontstoken. Maar ook zullen we alle andere overledenen in stilte gedenken. Tijdens de viering bestaat voor iedereen de mogelijkheid om ook voor hen een kaarsje aan te steken.

Hopelijk is dit een teken dat onze geloofsgemeenschap haar overledenen niet wil vergeten. Een gedachtenis, die tot steun kan zijn.

Vandaar dat wij U allen willen uitnodigen voor de viering van Allerzielen op **vrijdagavond 2 november om 19.00 uur** in onze kerk

Na afloop van de viering is er voor iedereen gelegenheid om nog een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Allerzielen, een dag om te gedenken, een dag om even bij stil te staan! U bent allen van harte uitgenodigd!

HERKANSING: Cursus *Op reis in het land van geloven*

Verdiep je geloof in de ontmoeting met tochtgenoten

- * Misschien ben je ooit gedoopt en heb je de behoefte om je dat geloof echt eigen te maken door er meer van te weten . . .
- * Misschien ben je net gedoopt en wil je verder ingroeien in je geloof . . .
- * Misschien ben je niet katholiek en wil je er meer van weten . . .

De start van de cursus *Op reis in het land van geloven* voor de regio Drenthe is vanwege de vakantieperiode uitgesteld.

Het is een cursus voor mensen die meer willen weten van de katholieke wijze van geloven. De cursus wordt gegeven door pastor Erich en pastor Gies en **start op 23 oktober in Assen.**

De cursusavonden zijn op dinsdagavond van 20-22 uur.

(23 oktober informatie en kennismaking, ,27 november, 11 december, 29 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april)

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het prachtige cursusboek 'Op reis in het land van geloven.' van L. Swart en M. Elsenaar. In de cursus gaan we aan de hand van zeven 'bestemmingen' in gesprek over de vele facetten van ons geloof.

(De vallei van de verhalen en de berg van de godsontmoeting, Het huis van de herinnering, Het plein van de ontmoetingen, De krochten van het zoeken naar waarheid, Het dal van diepe duisternis, De opgraving van de grondwoorden, De woestijn van het niets en de grotten van de ascese)

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je nog wat meer informatie, dan kun je kijken op de website van de parochie of contact opnemen met pastor Dorenda Gies

Iedereen kan zich nog **tot 7 oktober opgeven** bij pastor Gies.

Wandeling vanuit Zundert met de Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging organiseert zondag 14 oktober (11.00-17.00 uur) vanuit Zundert een wandeling van ongeveer 13 km. Vanaf 11 uur zijn de deelnemers welkom in de kerk van de protestantse gemeente Zundert, beter bekend als het Van Goghkerkje. Om 11.30 uur zal kerkhistoricus Jan Berends een korte beschouwing geven over het kerkje en haar relatie met de familie Van Gogh; daarna vertrekken de wandelaars. Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema 'Samen onderweg zijn'. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de Franciscaanse Beweging.

Ontvangst met koffie/thee vanaf 11.00 uur, korte beschouwing 11.30 uur, vertrek tegen 11.50 uur. Afsluiting: tussen 16.30 en 17.00 uur .

Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (€ 3,50 voor FB-leden). Lunchpakket graag zelf meenemen.

Opgave: via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.

Hartstikke Vreemd?! Diaconaal jongerenweekend – 19-21 oktober 2012

Een weekend lang uitgedaagd worden om te ontdekken wat het betekent om je geloof handen en voeten te geven. Dat is wat je staat te wachten bij het jaarlijkse jongerenweekend van Solidair Friesland. En dat gaat natuurlijk gepaard met een heleboel gezelligheid, leuke activiteiten, workshops, sport en spel , gebed Dit jaar kun je je laten verrassen door allerlei vreemde activiteiten. Hoe vreemd zijn eigenlijk de mensen en dingen die jij vreemd vindt? Misschien ben je zelf wel vreemder dan je denkt, of juist niet?

Het weekend is bedoeld voor katholieke jongeren uit Friesland van 15-25 jaar, maar andere jongeren die zich aangesproken voelen door het programma zijn ook van harte welkom. Het weekend is heel geschikt om op te nemen in het jongerenprogramma van je parochie, bijvoorbeeld voor de 15+ groep of als activiteit na het vormsel. Ook kan het weekend ingezet worden als Maatschappelijke Stage.

Meedoen kost 15,- euro per persoon. Je kan jezelf of je groep nu opgeven bij Kees van Kordelaar, waarnemend jongerenwerker bij Solidair Friesland. Ook voor meer informatie: 058-2130046 of

kvankordelaar@solidairfriesland.nl



Katholieke Jongerendag (KJD) zondag 4 november

De Katholieke Jongerendag vindt plaats in de Maaspoort aan de Marathonloop 1 in Den Bosch. De Katholieke Jongerendag is een evenement voor tieners en jongeren van **12 tot 30 jaar**. Het is een feest waar honderden tieners en jongeren genieten van muziek, theater, dans, workshops, inspirerende getuigenissen en lezingen, gezelligheid en veel onderlinge ontmoeting. Er is een programma voor **jongeren** (16 - 30 jaar) en een programma voor **tieners** (12 - 15 jaar). De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Het thema is dit jaar: “Hoop”

Vanuit ons bisdom zal, bij voldoende aanmelding, een bus naar de KJD rijden. De bus vertrekt vanuit Groningen en rijdt via Friesland en Zuidwest Drenthe naar ‘s Hertogenbosch.

De kosten voor de KJD in Den Bosch bedragen 15 euro. Dit is inclusief de busreis, entree voor de KJD en maaltijd. De kosten kunnen in de bus op de dag zelf contact voldaan worden.

Jongeren kunnen zich tot en met 26 oktober opgeven bij mevr. L. Winter: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Meer informatie is te vinden op de website: www.jongkatholiek.nl/kjd

Franciscusviering op zondag 7 oktober

om 17.00 uur In de Martinuskerk in Sneek (Singel 64)

Ook dit jaar nodigt de regionale gemeenschap van de Franciscanen in Noord Nederland iedereen in het Noorden die iets met Franciscus en/ of Clara heeft, uit, om bij elkaar te komen voor de jaarlijkse Franciscusviering. Het thema van de viering sluit aan bij het jaarthema van de Franciscaanse Beweging ‘KIJK EN ZIE’ . Wij kijken immers wel vaak maar *zién* we ook?

Na de viering is er nog gelegenheid om samen te zijn en een broodje te eten.

(inl.:H.v.d.Zee ofm 050-3642922 of L. Gosen ofs 0599-615329)

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen. Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, T (0522)-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, T(0522)-261490

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 28 november 2012. Voor het nummer “Op weg naar Kerst” van het Stephanusvuur jaargang 57-6 moeten de bijdragen vóór 21 november bij de redactie zijn. De geldigheid van dit blad loopt van 28 november tot 16 januari.